

ZATURDAG, den

11<sup>den</sup> AUGUSTUS.

# Nieuwe Surinaamsche Courant.

## PARAMARIBO.

### Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 7 Augustus 1838.

Alsoo de navolgende personen, zich bij requeste aan den Gouverneur Generaal *ad interim*, hebben gewend, met verzoek om Brieven van Manumissie te verleen en aan de na te melden Slaven, te weten:

1°. ANTHONIJ DESSE, voor den Slaaf *Edmund*; hem in eigendom toebehoorende.

2°. ANTHONIJ DESSE op ROBERT CRUDEN, zoo in privé als in relatie van eenig overgebleven representant des Boedels wijlen GEORGE CRUDEN, voor de Slavin *Rosette*; aankomende Plantagie *Plaisance*.

Zoo is het, dat Zijn Hoog Edel Gestrenge goedgevonden heeft, alvorens hierop te disponeren, op te roepen al degenen, die vermeenen mogten eenige redenen te hebben, zich hiertegen te vorzetten, om binnen den tijd van drie weken, na de dagteekening dezer, van hun vermeend regt of pretentie ter Gouvernements Secretarij aantekening te doen; zullende na verloop van dien tijd, de verzochte Brieven van Manumissie worden verleend.

De Gouvernements Secretaris,  
G. S. DE VEER.

### BLIK OP AZIË.

Azië was van de oudste tijden af het land, welks rijkdom en verscheidenheid van voortbrengselen tot den handel aanleiding gaven, en denzelven voedden. Deze handel, vooral die met deszelfs zuidelijk gedeelte was het, welke de beschaving, nijverheid en kunstvljt van de oude staten in het leven riep, en eenen grooten invloed op derzelver opkomst, bloei, en ondergang uitoefende. Hij was het, die, op onderscheidene tijdstippen, den grondslag legde tot den rijkdom en de magt van Thebe en Sidon, van Memphis en Jerusalem, van Alexandrië en Persepolis, van Babylon en Ninivé, van Gerra en Palmyra, en wiens verloop zoo vele heerlijke scheppingen van des menschen hand in het niet deed terugkeeren. Sedert de Indische handel zich hoofdzakelijk naar Egypte verlegd had, was hij een der grootste bronnen van rijkdom voor dat land, tot dat eindelijk de verovering van hetzelfde, door de Arabieren, dezen weg streemde. Dezelve koos nu drie verschillende omwegen, als eenen langs de noordelijke deelen van Indië, de Caspiësche Zee, en het Meer Ladoga naar de havens der Oostzee, terwijl een andere de goederen langs de Wolga en Don naar de Zwarte Zee bracht: van waar de Genuezen dezelve naar Konstantinopelen en de havens der Middellandsche Zee vervoerden; terwijl eindelijk een derde uit de Perzischen Zeeboezem over land naar de kusten van Syrië leidde. Toen deze laatste door de kruistogten gesloten werd, geraakte de handel in Indische goederen bijna uitsluitend in de magt der Genuezen, die, meester van den handel op de Zwarte Zee, dezelve van den Don haalden, en door dezen handel hunne republiek het toppunt van magt en rijkdom deden bereiken. De Sultans van Egypte, later den

ouden weg voor den Indischen handel over Alexandrië weder hebbende doen herleven, bevorderden dezelve den rijkdom en voorspoed van de Italiaanache Republieken, maar vooral van den Venetiaanschen Staat. Eindelijk omzeiften de Portugezen de kust van Afrika, en vernietigden, om zich den handel met Indië zoo veel te beter toe te eigenen, den handel der Muhamedanen langs den Perzischen zeeboezem over Alexandrië, door de verovering van Ormus (1515). De voordeelen van dezen handel waren, vooral ook door het met China en Japan geopend verkeer, zoo groot, dat zij dit rijk spoedig tot eenen te voren nimmer gekenden trap van rijkdom en magt verheven. Door deszelfs vereeniging met Spanje gingen echter al deze voordeelen spoedig voor hetzelfde verloren, dewijl de aanzienlijke winsten, welke Indiëns handel aan Portugal opleverde, onze even ondernemende als dappere voorouders naar hetzelfde doel deden streven; ten gevolge waarvan de nu Spaansch geworden bezittingen der Portugezen op de kust van Afrika en in Oost-Indië door hen veroverd, en met nog nieuwe etablissementen vermeerderd werden. De handel van Indië vermeerderde nu gedurende eenen geruimen tijd den bloei, den voorspoed en de magt van ons vaderland, en stelde deze gewesten in staat, om den strijd tegen het rijke en magtige Spanje vol te houden; en de rijkdommen, ons door onze voorouders nagelaten, zijn voor een groot gedeelte uit dezen bron voortgevloeid. De veroveringen, door de Engelschen, sedert het begin der vorige eeuw, in Indië gemaakt, hebben den handel van dat land, vooral sedert ook onze Koloniën in hun bezit zijn geraakt, bijna geheel in hunne handen doen overgaan, en de schatten, daardoor aan dit volk te beurt gevallen, hebben hun niet slechts in staat gesteld, hunne colossale handelondernemingen tot stand te brengen, maar ook, om de kostbare oorlogen met Frankrijk vol te houden, welke de magt van deszelfs geweldigen opperheer eerst in Spanje en Rusland geknot, en eindelijk in de vlakke van Waterloo geheel vernietigd hebben. De teruggave van Java en de Moluksche eilanden, heeft aan ons vaderland een nieuw aandeel in den handel van Indië verzekerd, en het zijn de voortbrengselen van het schoone en rijke Java, welke ook thans niet slechts aan onzen scheepsbouw, koopvaart, fabrieken en handel een nieuw leven geven, maar ons ook in staat stellen, om onze vrijheid en onafhankelijkheid tegen willekeur en woest geweld te handhaven.

De staten der oude wereld, welke zich thans in het bezit van den handel van Azië bevinden, zijn buiten ons vaderland, Engeland en Rusland. De eerste dier Mogendheden heeft het echie eiland van Indië en vele aangrenzende rijken; met eene bevolking van honderd millioenen, aan zijn gezag onderworpen, terwijl de tweede door het bezit van Siberië en Kamtscharka het geheele noordelijke, zoo als door dat van George, Grusimen, Migrelië en Circassië, een gedeelte van het Westelijke Azië beheerscht.

De handel te land, met de produkten van het noorden van China, Tartarye, Tibet en Perzië, bevindt zich sedert lang in handen der Russen; en deze heeft zeer in belangrijkheid toegenomen, sedert Ruslands regering door vele opofferingen de roofzucht van de wilde en strijdbare Caucasische volksstammen heeft weten te beteugelen, terwijl de

aanzienlijke uitbreiding der koloniën van handafgigers in Siberië, den grond, tot de oprigting van het zuidelijker gedeelte van dat niet onvruchtbaar land, door middel van Europese kolonisten, is beginnen te leggen. De uitbreidingen van Rusland in Azië hebben eensdeels het doel, om zich een grooter aandeel in den handel van dat werelddeel te verzekeren, en anderdeels, om de goudmijnen te bewerken, welke het grootste gedeelte van het goud der oude wereld geleverd hebben, en door de Genuezen, tijdens hunne vestiging in den Krim, waarschijnlijk niet zonder voordeel zijn bewerkt geworden. De onderwerping van de bergbewoners van Circassië, welke zonder vreedend bijstand bij al hunne dapperheid en de gunstige gesteldheid van hunnen grond, geenen duurzamen tegenstand aan de steeds hernieuwde aanvallen van Rusland kunnen bieden, zal veel bijdragen, om dat bezit aan Rusland te verzekeren, tevens met dat van de oevers der Zwarte Zee, van den Donau tot aan de Turksche grenzen.

De bezittingen van de beide groote mededingers in den handel van Azië, de Russen en de Engelschen, worden derhalve nog slechts door het zeer verzwakte Perzische rijk en eenige volkstammen, van het noordelijk Indië gescheiden. Daar nu Rusland op het eerste rijk eenen beduidenden invloed uitoefent, en de laatste voor de Engelschen niet gunstig gestemd zijn, behoeft het wel geen betoog, dat de laatste elk uitbreiding van de Russische magt in Azië met leede oogen aanzien, daar men nog steeds beducht is te ervaren, dat het plan van Keizer Paul, om de Engelsche bezittingen in Oost-Indië met eene Russische legermacht aan te tasten, (vooral bij de talrijke en geharde kavallerie der kozakken en der Oostersche volkstammen, en de verzwakking van het onder Ruslands invloed staande Perzische rijk), voor iets meer dan eene ijdele herenschijn moet gehouden worden. Vandaar de aanmoediging, welke de Poolse opstand in Engeland gevonden heeft; van daar die vele door het Engelsche Kabinet aangewende pogingen, om Turkyë van deszelfs verbindtenissen met Rusland af te trekken, van daar de tegen het tusschen Rusland en Turkyë gesloten tractaat ingebrachte bezwaren; van daar de aan de Circassiërs en middellijk verleende ondersteuning, en van daar eindelijk de naar allen schijn geslaagde pogingen, om den Onderkoning van Egypte de belangen der westersehe magten tegen Rusland te doen omhelzen.

## Engelingen.

### De Bedelaars te Parijs.

De bedelaar is te Parijs een beroep, dat mede uitoefent en tot volmaaktheid brengt. Als zodanig heeft zij hare mededinging, gebruiken, voorschriften en voorregten, en wordt door de uitdofenaars van dat beroep goederd en ontzien. Nimmer zal de kieschheid van den eenen bedelaar de plaats van den anderen innemen, en nogtans zijn er sommige dier standplaatsen, welke dagelijks ongeveer 20 francs ophringen!

Bovendien vindt men somtijds bij den Parijschen bedelaar een geest van orde, en eene behoefte om te verzamelen, welke men, zonder tot de kunst van Dr. GALT toevlugt te nemen, moeilijk zou kunnen verklaren. Hoe veel voorbeelden haalt men niet aan van bedelaars, bij wie men; na hunne dood, aanzienlijke sommen gelds onder hunne lompen gevonden heeft. De grootste ontbering van stof

Den zij zich ten regel, en ontzegden zich meestentijds het noodzakelijkste tot hun bestaan, zij woon- den in speluikert of op bevers ritten, onder het dak, en gebruikten noch vuur, noch licht, noch geneesmiddelen, ja weigerenden zelfs alle verzorging en opvoeding. Werden zij ziek . . . zij bezaten de middelen om zich behoorlijk te huis- vesten, zich te kosteren en hun leven terekenen door de zorg en hulp van geneeskundigen. Niets echter konde hen doen besluiten dezen zoo lang- zaam en naastig verzamelden schat aan te roeren. Eindelijk kwam de dood; hem alleen waren zij te verwachten; zij stuurden hem aan, zonder middelen om hem te bestrijden; maar lagen op een stroo- leger uitgestrekt met dertig à veertig duizend francs onder zich.

Ieder heeft in de dagbladen van 1818 de ge- schiedenis gelezen van JACQUES PERMANON, wij- watergever in de kerk Notre Dame, te Parys. Het was een dwerg, hoogstens twee en een half voet groot, en daarenboven met een' hult voorzien. Een zeer groot hoofd bewoog zich boven twee soorten van armen aan een klein lichaam; dat lichaam had, eigenlijk gezegd, geene beenen, maar wel reusachtige voeten, waarvan de enkels onmiddellijk aan hetzelfde verbonden waren, ter- wijl hij gezeten, of liever geheschen, was op een voetbankje, dat hem voor koude bewaarde, en bovendien in veiligheid stelde; want men zou hem dikwijls zijn voorbijgegaan zonder te denken om zoo laag neder te zien. JACQUES PERMANON las zijne gebeden met eené soort van sierlijke voor- dragt en met eené zuivere latiniteit, die onder de wijwatergevers al vrij zeldzaam is. Nooit rad- braakte hij de latijnsche woorden van het *Pater* en *Ave Maria*; en aan elke formule van het *Credo* gaf hij eené uitdrukking, die duidelijk bewees, dat hij begreep, wat hij zeide, en derhalve dat hij latijn verstaad. Het was ook nooit zonder be- valligheid, dat hij der *laudes* zijnen met zilver ingelegden ebbenhouten sprengkwast aanbood, en voor haar zijn hoofd boog, hetwelk met dikke haren versierd, doch altijd zindelijk en gekleed was. Zijne kleeding bestond uit eené soort van groen lakensch overkleed, dat nieuw, glanzig, zonder vlekken en zeer breed was, hetgeen hem niet onwaardig deed gelijken aan een' hoofd, dat op eené tafel, met een groen kleed overdekt, was nedergezet.

Onder de lieden, die aan JACQUES PERMANON al- moezen gaven, bevond zich eené ge-vel kostschool van jonge juffrouwen, bestuurd door eené dame, die thans nog in leven is, en die mij verscheidene onbekende omstandigheden der geschiedenis van dien JACQUES PERMANON heeft medegedeeld.

In den trein van bekoorlijke yezens, die het pensioennaat opleverde, bemerkte men vooral een Engelsch meisje, eenigzins bleek van gelaat, en welker schoone blonde lokken van onder haren hoofd sierlijk over de schouders hangoliden, niet tegenstaande de zorg, welke zij aanwendde, om dezelve onder haar hoofdtooiel te verbergen. Het was eené arme weze, voor welke een onbekend persoon, gedurende 15 jaren, met zeer veel nauw- keurigheid een vrij aanzienlijk kostgeld betaald heeft, en daarenboven de noodige som, om haar lessen op de piano te doen geven, waardoor zij eené uitmuntende toonkunstenaresse geworden is.

De muziek maakte zich dus volkomen meester van deze jeugdige en tedere ziel, welke, te mid- den der eentoonigheid en afzondering der openbare opvoeding, verplaat was; en miss JENNY vergat bij haar piano, dat zij nooit de stem eener geteefte moeder gehoord had om haar 'dochter' te noemen.

Bij het betalen van het kostgeld van miss JENNY R. had men de gewoonte daarbij voor haar zelve eené kleine som te voegen, en JACQUES PERMANON, dien het jeugdige meisje tot haren gunsteling gekozen had, ontving, als almoeze, een goed gedeelte der som. Niemand, noch iets ter wereld hebbende, dat zij kon bezitten — zelfs geen huisdier, had zij voor dat armzalige schepsel, bijna even zoo verlaten als zij, eené zoo groote genegenheid op- gevat, dat JACQUES PERMANON van miss JENNY, iederen zondag, behalve het gewone tienstuiver- stuk, hemden, neusdoeken en duizend andere kleinigheden ontving, welke de pensionnaire in hare penzaamheid en ledige oogenblikken had weten te verwaardigen. Het gebedenboek van den bedelaar was dus gevuld met allerlei geknipte af- beelzels van heiligen enz.; het was met een schoonen omslag van grijze taf voorzien, en op de eerste bladzijde van hetzelfde las men: gegeven den 15 April 1814, door miss JENNY R. aan JACQUES PERMANON.

Het zou moeilijk zijn te zeggen, hoe groot de liefde was, die JACQUES PERMANON voor het Engel- sche meisje had opgevat, want hetgeen hij voor haar gevoelde, was meer dan dankbaarheid, het was eené religieuze eerbewijzing en aanbidding.

Wanneer het nu naderde, dat de pensionnaires van mevrouw N. gewoonlijk ter kerk kwamen, zag men hem overbleeken, zich op zijne voetbank bewegen, en vergetende zijnen sprengkwast aan te bieden, boog hij zijn hoofd ter zijde om van verre de jonge meisjes te zien aankomen. Hoorde hij eindelijk het gedruis harer voetstappen, en het grompelen harer stemmen, dan werd zijn bleek gelaat purperrood, het klamme zweet bevochtigde zijne handen, en al zijne misvormde leden geraak- ten in eené stutpachtige beweging. Ging miss

JENNY hem voorbij, liet hare zachte stem hem een vriendelijk geden dag hooren, o! dan klopte hem het hart hoorbaar, en ontroerd knielde hij neder onder het stemmen van gebeden, niet meer weten- de of hij een God dan wel een Engel aanbad.

Op zekeren dag naderde miss JENNY, met oogen van tranen gezwollen, en als van droefheid af- gemat.

JACQUES, zeide zij, ik kan u voortaan niets meer geven, want ik ben armer dan gij. Sedert een jaar heeft Mevr. N. van mijnen onbeken- den weldoener niets gehoord. Zij had mij zulks verhoorden, doch het toeval heeft mij dit gisteren doen vernemen. Ik ben een arm meisje, uit lief- dadigheid opgevoerd, en heb mijnen muziekmeester moeten bedanken. Vervolgens ging zij voorbij en knielde onder hare gezellinnen voor het Altaar neder. Des anderen daags werden drie duizend francs aan de portiersteg van Mevrouw N. ter hand gesteld, zonder dat zij iemand dezelve had zien brengen, op den zak stond geschreven:

Voor miss JENNY R.

Dit duurde vier achtereenvolgende jaren, en miss JENNY, die weder gerust en onbezorgd ge- worden was, liet, gedurende dien tijd, niet na, iederen zondag, den wijwatergever een tienstuiver- stuk, benevens de andere kleine geschenken, waaraan zij hem gewoon had gemaakt, ter hand te stellen.

Op het einde van dien tijd, werd JACQUES PER- MANON ziek, en kwam niet meer in de kerk. Miss JENNY, haren gunsteling niet meer ziende, hin- derde zulks zoozeer, dat zij verlof verzocht en kreeg, hem met eené secundante te gaan bezoeken.

Na veel moeite gehad te hebben, de woning van JACQUES PERMANON te ontdekken, klom zij naar eenen donkeren en half gesloten zolder, waar JACQUES op eenen slechten stroozak nederlag.

JACQUES, miss JENNY ziende ontroerde zoo hevig, dat hij op het punt was van te sterven.

Kind! zeide hij haar, het is de Voorzienigheid die u hier zendt, om mijnen dood zacht en geluk- kig te maken. Indien ik u niet gezien had, zou ik met de wanhoop in het hart gestorven zijn. Thans loof ik God en zijne oneindige barmhartig- heid. Vervolgens trok hij van onder het hoofden- eind een met zorg verzegeld papier, dat hij het jonge meisje ter hand stelde, en haar deed be- loven, hetzelfde zorgvuldig te bewaren, en niet eer dan na zijnen dood te openen. Het is een mi- terste wil diensik verlang dat vervuld worde, wan- neer ik niet meer zijn zal, zeide hij, en indien gij het niet zijt, wie zou er aan denken, om den laatste wil van den armen bedelaar te vervullen?

JENNY belooft haren gunsteling alles wat hij verlangde; en den volgenden dag, toen zij hem andermaal kwam bezoeken, vond zij hem reeds stervende.

Weinige oogenblikken daarna gaf hij den geest, drukkende in zijne armoedige handen de hand van miss JENNY.

Met een getroffen gemoed en rood gekretene oogen, welke haar het verlies van haren dierbaren JACQUES veroorzaakte, opende miss JENNY des naderendaags het geheimzinnige papier, hetwelk de volgende woorden inhield:

Bereef u met mevrouw N. bij den Notaris M., rue Mantmartre, die u van een gewigtig papier mededeeling zal geven. JACQUES PERMANON.

Dit stuk was voor miss JENNY het legaat van honderd duizend francs, in goud en bankbiljetten, die JACQUES PERMANON, veertien dagen voor zijnen dood, en toen hij zich ziek gevoelde, bij den notaris gebragt had.

Het duurde niet lang of de schoone en nurijke miss JENNY trad, door de zorg en tusschenkomst van hare opvoedster, in eenen schitterende echt.

#### VERMETELHEID.

Een jonge Franschman, die zich reeds van zijne vroegste jeugd af, door zijne verregaande ver- metelheid had onderscheiden, werd, ten gevolge van het overlijden van eenen rijken oom, naar de Oost-Indië geroepen, om deszelfs erfenis te aan- vaarden; en knoopte aldaar eené naauwe verbinde- nis aan met twee in het Engelsche leger dienende officieren. In eené húnner bijeenkomsten werd er veel over de jacht gesproken, en veroorloofde men zich eenige hússe aanmerkingen op het gebrek aan moed, dat de meeste jeugdparthijen in Europa aan- kenmerken; terwijl daarentegen de Indische tijg- jacht, inderdaad met de grootste gevaren gepaard gaande, ook tevens de meeste onverschrokkenheid bij den jager doet veronderstellen. De Franschman voelde zich, wellicht zeer ten onregte, door deze beschouwing beleedigd, en daar toen juist eené tijgerin met hare jongen in de nabijheid was op- gemerkt, zoo verklaarde hij, den anderen dag het wonderdier, alleen, en met eenen enkelen dolk gewapend, te zullen opzoeken en bestrijden.

Het aanbod werd door de anderen aangenomen, en de jeugdige Franschman, eenmaal in zijne eerezucht gepakt, wilde van geen terugtrokken meer hooren. Bij de moeras gekomen, waar de tijgerin haar verblijf hield, poogden zijne vrienden hem zijne roekeloze onderneming af te raden, doch te vergeefs. Weldra vernamen men op eenigen afstand een dof gebrul, hetgeen de paarden angstig deed steigeren, en bij de omstanders eenige ont- zetting scheen te weeg te brengen, doch waardoor de Franschman, althans oogenschijnlijk, in zijn

voornemen werd gesterkt. Hij trad met ontbloote dolk voorwaarts, terwijl zijne medgezellen, die húnne pogingen vruchteloos ziende, hem aan zijn lot overlieten. De tijgerin was zorgeloos uit- gestrekt, terwijl hare jongen rondom haar dartelden. Eensklaps rees zij op en staarde den naderenden vijand met verwoedheid aan. Wat er op dit hag- chelijk oogenblik in de ziel van den moedigen doch vermetelden Franschman omging, is steeds een geheim gebleven. Gedurende eenigen tijd vestigden de beide partijen onbewegelijk hunne blikken op elkander; want de tijgerin scheen het niet te durven wagen, om den aanval te beginnen uit vrees van hare jongen alsdan zonder verweering te laten, doch de Franschman maakte van deze weffeling gebruik, en bragt haar met zeldzame koelbloedigheid eenen eersten dolksteek toe. De aanschouwers, die in de verte op eené verheven plaats waren gebleven, vernamen op hetzelfde oogenblik een verschrikkelijk gebrul, waarna alles weder stil en rustig werd; zij verbeidden met angstige verwachting de terugkomst van den Franschman; eindelijk zich hunne blootheid schamende, daar zij hem alleen zich aan het doeiendst gevaar hadden laten blootstellen, besloten zij om ten minste zijn lijk eené laatste hulde te bewijzen, zoo zij er niet in mochten slagen, hem levend aan de klaauwen der tijgerin te ontrukken. Vervolgens drongen zij in de moeras door, en werden daar de beide kamprechtters, in eenen deerniswaardigen toestand op den grond liggende, gewaar; de tij- gerin had 17 dolksteeken ontvangen, terwijl den Franschman de eené arm verbrijzeld en de borst opgereten was.

Toen de jonge Franschman, na verloop van eenigen tijd, weder hersteld was, vond hij de lijd der tijgerin in zijn vertrek uitgespreid; de tanden bestonden uit paarden, de oogen uit rolijnen, en de klaauwen uit goud. De officieren hadden gemeend hem dit geschenk, als eené regtmatige hulde voor zijnen zeldzamen moed, te moeten vereeren.

#### Geboorte en Sterfgevallen.

##### BURGERLIJKE STAND.

Van den 1sten tot en met den 31sten Julij 1833, zijn ingeschreven; als:

BEVALLEN: Johanna Datteluyk, zoon. — Elisabeth Carolina Pirot, dochter. — Esther Louzada, Echtg. van Salomon del Castilho. — Rachel Abraham Bueno de Mesquita Senior, Echtg. van Samuel Hotei Brandt, dochter. — Rachel Jacob de Vries, Echtg. van Abahat Benjamin de Vries, zoon. — Maria Petronella van Klaver, dochter. — Silvia Maria Elisabeth Scharwoude, zoon. — Johanna Lentz, zoon. — Jula Floen, dochter. — Dorethea Pandora Jacobina Conijnenberg, dochter. — Henrietta Maria Kremer zoon. — Jansje van 't Velde zoon. — Isabella van Antvriaz, dochter. — Anna Elisabeth Haman, dochter. — Susanna Charlotte Stouky, Echtgenoot van Marc Samuel Guignard, zoon. LEVENLOOS GEBOREN: het Kind van de Vrouwelijk geslacht van Carolina Louisa Jacob Potsvillag. — het Kind van het Mannelijk geslacht van Jacoba Elisabeth Pommeressen, weduw John James Duncan.

OVERLEDEN: Johan Jacob Willem Bünff, zoon van Agneta Helena Anna Gunter, oud 3 jaren en 5 maanden. — Jacob Aron Polak, oud 31 jaren. — Leonard Floris Charles, zoon van Elizabeth de Lijon, oud 2 jaren en 3 maanden. — Joseph Jan van Heijningen, oud 29 jaren. — Philip Pieter Mullier, oud na gissing 31 jaren. — Susanna Sundrina, dochter van Joannette van Rijck, oud 1 jaar en 7 maanden. — Daniel Maas des Noble Isaakzoon, oud 19 jaren. — Fijtje dochter van Jacob Beer Monk en Judith Coste, oud 1 jaar. — Bernardus Pieter Jan Ketschuck, oud 23 jaren. — Martinus Coenraad Bader, oud 31 jaren. — Johan Christoph Ferdinand Kessel, oud 22 jaren. — Perderik Christiana Soneris, oud 5 jaren en 7 maanden. — Rachel Grash, weduwe Isaac Preto Henriques, oud 50 jaren. — Martinus Coenraad Mesquita, zoon van Carolus Maria Cracau, oud 18 jaren. — Francois He- manus Weischer, oud 30 jaren. — Baruch He- riques da Costa, oud 62 jaren. — Johan Dis- rius Witt, oud 58 jaren. — Judith Johan Adolphina Dienleff, oud 8 maanden. — Frederik Gottlieb Affourtit, oud 2 jaren. — Mattheus Johan, zoon van Jeannette Antoinette Fran- coud 1 jaar 2 maanden. — Jacob Coenraad Pn, oud 43 jaren. — Joseph Baruch Louza, oud 20 Gyslar Albertus Kreps oud 29 jaren en 7 maande

#### Scheepsljdiagen.

##### Binnengekomen.

Den 7den dezer, de Nd. Am. Briik Sal- Kapt. E. Upton, van Wilmington laatst van yenne; hebbende 2 dagen reis. Den 8sten, het Schip *Clasina Adrianna*, W. A. P. Havinga, van Middelburg, hebbende 2 dagen reis; Passagiers: de floeren H. R. Wie- en A. F. Grau.